

Bouw mee aan een school in Ghana



In een vissersdorpje in Ghana (West-Afrika) begon een kerk in 2007 een school, met als doel goed christelijk onderwijs te bieden aan de kinderen in het dorp. Inmiddels telt de school bijna 200 leerlingen en worden de klaslokalen ook gebruikt voor de zondagschool.

De helft van de lokalen is echter nog tijdelijk: houten, open klaslokalen. Dat zorgt voor allerlei ongemakken: het is gehorig, er is geen goede mogelijkheid om materialen op te bergen en er is geen verlichting. Maar het grootste probleem, zo legt meester David uit, is de regen.

“De houten klaslokalen helpen ons niet, want als het regent, regent het gewoon naar binnen.”

De droom van de kerk is om in de loop van de tijd een mooie basis- en middelbare school neer te zetten, waar kinderen goed onderwijs kunnen volgen. Deze reis is opnieuw een stap in dat grotere verhaal.

Daarom reizen we volgend kerstvakantie met een groep uit onze kerk naar Ghana om samen stenen klaslokalen te bouwen. Daarnaast organiseren we een vakantiebijbelweek, waarin we het Evangelie delen en de kinderen een week geven vol spel, geloof en ontmoeting. Wat daar ontstaat, werkt door – niet alleen in hun levens, maar ook in die van ons. Zo'n reis neem je voor altijd met je mee.



Reisimpressie



KINDERWERK

"Harten van kinderen worden geraakt door er voor ze te zijn!"



KLASLOKAAL BOUWEN

"Een stenen bouwwerk zal de school enorm helpen!"



COMPASSION PROJECT

"Help one child at a time."



IBAN NL90 BUNQ 2122 3000 51
t.n.v Stichting Samenwerkactie te Drachten o.v.v. 'Project GH27'. **ANBI**

DE SCHOOL DOOR DE JAREN HEEN



2007

les in de kerk



2009

les naast de kerk



2015

8 houten klaslokalen



2018

1e stenen klaslokaal



2026

gaan we voor nummer 5!